

## **Interpellation av Filippa Reinfeldt (m) om det märkliga i att spara på sjukvården och satsa på fler politiska uppdrag**

Politik handlar i grunden om att prioritera. Även om landstingets allvarliga ekonomiska situation till största delen är orsakad av ett orättfärdigt skatteutjämningsystem kvarstår detta faktum. Det måste därför alltid finnas en strävan efter att använda landstingets resurser effektivt och prioritera kärnuppgifterna sjukvård och kollektivtrafik.

Sedan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet bildade majoritet har det dessvärre skett en märklig verksamhetsprioritering i Stockholms läns landsting. Sjukvården har drabbats av stora besparingar, med avskaffad vårdgaranti och hot om nedlagda sjukhus som främsta exempel. Samtidigt har det skett en stor och medveten satsning på att utöka antalet politiska instanser och uppdrag.

Det finns flera exempel på denna politiska expansion. Landstingsstyrelsen har sedan valet utökats. Till detta ska läggas en ny sjukvårdsorganisation som kräver fler politiker än tidigare och ett antal nya politiska beredningar i övrigt. Att alla dessa ”nya” politiker och politiska instanser kostar skattebetalarna dyra pengar är uppenbart.

Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s):

1. Hur många fler politiker och politiska instanser finns det i landstinget i dag i förhållande till föregående mandatperiod?
2. Är det en medveten prioritering från majoritetens sida att spara på sjukvård och satsa på politiker?
3. Är det fler politiker och politiska uppdrag som behövs för att göra sjukvården bättre?

Stockholm den 4 december 2003

Filippa Reinfeldt