

Svar på interpellation 2003:98 av Filippa Reinfeldt om det märkliga i att spara på sjukvården och satsa på fler politiska uppdrag

Filippa Reinfeldt har frågat mig:

1. Hur många fler politiker och politiska instanser finns det i landstinget i dag i förhållande till föregående mandatperiod?
2. Är det en medveten prioritering från majoritetens sida att spara på sjukvård och satsa på politiker?
3. Är det fler politiker och politiska uppdrag som behövs för att göra sjukvården bättre?

Som svar vill jag anföra följande:

På Filippa Reinfeldts första fråga är svaret att landstingsfullmäktige idag väljer 1557 antal förtroendevalda fördelat på 179 politiska instanser. Under förra mandatperioden valde fullmäktige 1789 förtroendevalda fördelat på 213 politiska instanser. Fördelningen av uppdrag i landstingets egna politiska organisation är att idag har vi valt till 1102 förtroendeuppdrag fördelat på 463 personer till skillnad från förra mandatperiodens 1149 förtroendeuppdrag fördelat på 468 personer

Majoriteten gör en medveten satsning på att komma tillrätta med den ekonomiska kris den borgerliga majoriteten lämnade efter sig. Detta måste klaras utan att tumma på medborgarnas rätt till sjukvård och deras självklara rätt till demokratisk insyn och kontroll.

Sjukvården görs bättre genom landvinningar på forskningsområdet, genom en väl fungerande vårdstruktur och organisation, genom ett långsiktigt politiskt ansvarstagande och genom personalens insatser. Demokratin och folkigt inflytande stärks genom att det finns möjlighet till god kontakt mellan förtroendevalda och väljare. Både sjukvården och demokratin förlorar på en politisk debatt där billiga poänger och politikerförakt är drivkraften.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Ingela Nylund Watz