

Svar på interpellation 2006:17 av Margaretha Åkerberg (kd) om läkarstuderandes patienttid**Margaretha Åkerberg (kd) har ställt följande frågor till mig:**

1. Anser du att det är rimligt att läkarstuderande får så litet patienttid under sin utbildning?
2. Finns det några åtgärder planerade från den kommande arbetsgivarens sida?

Som svar vill jag anföra följande:

För grundutbildningen av läkare är KI huvudman. Landstinget upplåter i enlighet med ALF-avtalet vissa enheter för forskning och grundutbildning av läkare. För detta erhåller landstinget ersättning från staten. Dessa medel fördelas vidare till de olika sjukhusen och enheterna och avser täcka merkostnader för utbildning, handledning och annat som uppstår i och med att läkarstuderande finns ute i verksamheterna.

De upplåtta enheterna inom landstingets har tre uppdrag där forskning och utbildning är ett. Medverkan av landstingets anställda i läkarutbildningen ingår således i utbildningsuppdraget och ersätts som sådant. Därför är det ytterst alltid verksamhetschefens ansvar att uppdraget följs. De flesta kliniker har ett stort intresse för utbildning och en god organisation. Där det finns brister måste vi förutsätta att en dialog förs mellan KI, institution, verksamhetschef och sjukhusledning. Det finns också olika typer av stöd för att möjliggöra att uppdraget fullföljs; exempelvis kliniska kunskapscentra samt kliniska tränings- och utbildningscentra.

Tillsammans har universitetet och landstinget gemensamt ansvar för utbildningen av läkare. Därför har de tillsammans också ansvar för totalresultatet; den legitimerade läkaren. I dagsläget uppfyller de legitimerade läkarna alla krav som målbeskrivningar och arbetet i en föränderlig sjukvård kräver.

Kontinuerliga utvärderingar görs av läkarutbildningens kurser såväl av KI, institutionerna och av studentförbundet Medicine Studerandes Förbund (MSF). Resultaten för sjukhusen i Stockholms läns landsting avviker på inget sätt negativt från övriga landet. Det finns inte heller några indikationer på att de läkare som nu kommer från läkarprogrammet vid KI eller annat universitet generellt skulle ha sämre förutsättningar än tidigare att tillgodogöra sig allmäntjänstgöringen (AT). Däremot är det riktigt att vissa utvärderingar som görs av KI och MSF pekar på

att studenterna inte alltid fått den praktiska träningen som de förväntat sig. Detta är inte förvånande med tanke på den entusiasm och önskan att komma i gång som många läkarstuderande har. Utvärderingarna pekar således i olika riktningar. Stockholm ligger inte illa till nationellt sett och läkare som examineras ut nu har inte sämre förutsättningar än de som examinerats ut tidigare, samtidigt upplever de studerande det önskvärt med mer praktiska bitar i deras utbildning.

Denna uppfattning hos de läkarstuderande kan förhoppningsvis förbättras genom den nya utbildningsplanen för läkarprogrammet som kommer införas fr o m 2007. Den nya utbildningen kommer bland annat innebära en tydligare integration av basvetenskapliga och kliniska kurser. Dessutom kommer fördjupningskurser och tidig patientkontakt betonas i den nya utbildningsplanen.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Lars Dahlberg