

Utmaning av seende öppenvårdsmottagningar inom beroendevården

Miljöpartiet de Gröna föreslår landstingsstyrelsen besluta

att avslå förslag till utmaningar från Maria beroendecentrum

Den särskilda ordningen med utmaningar är ett olämpligt arbetssätt för att utveckla hälso- och sjukvården. Det övergripande syftet består endast av att åstadkomma privatiseringar till varje pris. Att de utmaningar som tillstyrks i nästan samtliga fall är kombinerade med ett förbud för egenregianbud från den landstingsdrivna verksamheten gör systemet med utmaningar än värre.

Ärendet har dessutom hanterats på ett märkligt sätt, för redan före dagens beslutande möte i landstingsstyrelsen har Hälso- och sjukvårdsnämnden vid sitt sammanträde den 2 april 2008 fattat beslut i frågan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har dock fattat ett klokt beslut då man valt att i stort sett ha en oförändrad privatiseringsgrad inom beroendevården och endast upphandla de mottagningar som idag är privata. Detta val gjordes för att kunna bibehålla och utveckla vårdkedjan i samverkan med kommunerna. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut innebär att man tagit ställning mot en utökning av upphandlingen av de landstingsdrivna mottagningarna i södra länet. Den lokala integrerade beroendevården ska därmed utgöra kärnan i beroendevården. Missbrukspolicyn och Socialstyrelsens nationella riktlinjer poängterar integrerad beroendevård och samarbete med kommunen och andra aktörer. En mindre utökning av upphandlingsområdet beslutades i form av upphandling av subspecialiserad kunskap inom områdena våldsutsatta kvinnor, äldre med beroendesjukdom och unga vuxna. Syftet med subspecialisering ska vara att stötta de lokala mottagningarna med kompetens för att utveckla vården för alla grupper.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed hanterat ärendet på ett sätt som miljöpartiet stödjer.